

Skolederens beretning generalforsamlingen 2024

Kære generalforsamling.

Velkommen til dette års generalforsamling – vores skoles øverste myndighed.

Jeg har, som sædvanlig, glædet mig til denne dag - dog ikke til at skrive min beretning, som jeg ærligt oplever, som en kedelig lektie, som skal laves, hvilket jeg tror mange af vores elever godt kan genkende.

Nej, jeg har glædet mig til sammen med jer fremmødte at evaluere på skolen og børnehushets virke gennem det sidste år og ikke mindst fremlægge planerne for fremtiden.

Som jeg indledningsvis nævnte er generalforsamlingen den øverst myndighed for friskolen, det betyder, at den første generalforsamlingen i sin tid var forudsætningen for etableringen af vores friskole i 1979. Ligeledes er det generalforsamlingen, som kan nedlægge vores skoletilbud, hvilket vi dog aldrig håber bliver aktuelt.

Nej, vi er kun interesseret i generalforsamlingen lige nu og her, og i dag er en ret speciel dag, idet bestyrelsen vil fremlægge et udkast til nye vedtægter for vores friskole. I dag skal I afgøre, om de nye vedtægter skal være vores fælles "arbejdsplan" ved de fremtidige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Jeg håber, at I har læst vedtægterne, vil vedtage dem og påskønne det store arbejde, som bestyrelsen har lagt i at få dem gjort tidssvarende og mere tilgængelige end de forrige.

En anden opgave, som påhviler jer på denne generalforsamling, er at vælge de bestyrelsesmedlemmer, som I mener vil være de bedste repræsentanter for jeres børn, samtidigt med at de varetager skolen og børnehushets interesser bedst. Valget forgår på demokratiskvis og ligger udelukkende i de fremmødte på generalforsamlingens hænder.

Den bestyrelse, som I vælger, vil være min og medarbejdernes direkte link til generalforsamlingen. Derfor, føler jeg, at det er vigtigt, at sammensætningen af bestyrelsen har jeres højeste prioritet. Er I tilfredse med den siddende bestyrelse kan I bakke den op, er I utilfredse kan I stemme andre ind – det er jeres valg. Jeg har ingen indflydelse/ej heller kan jeg påvirke valget, men jeg føler, at jeg godt må

udtrykke min holdning til, at en god bestyrelse bliver dannet over længere tid og påvirkes mindst muligt, hvis udskiftningen af medlemmer er begrænset.

Gennem de sidste 18 år har jeg været til en del generalforsamlinger og samarbejdet med mange forskellige bestyrelser på godt og ondt. Men sammen har vi altid haft det samme for øje nemlig at skabe et børne og ungdomsmiljø i bedst Grundtvig-Koldske tradition, hvor vi ser børnene som unikke skabninger med særlige evner; vi kan tænke, tale, synge, føler og handle.

Fokus på legen og læringen.

I mine tidligere beretninger har jeg opremset mange af det forgangne års aktiviteter på skolen og i børnehuset. Det har jeg valgt ikke at gøre i år. Jeg oplever, at I allerede er oplyste om, hvad der har rørt sig i vores institutioner. Føler man, at man er gået glip af noget kan man tilmelde sig vores fredagsbrev eller følge vores facebookside.

I stedet en opremsning af "året der gik" vil jeg slå ned på to ord, som er essentielle for skolen og børnehuset, nemlig leg og læring. Slår man op i ordbogen betyder det følgende:

Leg - underholdende aktivitet som især børn organiseret eller spontant udfører eller deltager i for fornøjelsens skyld

Læring - det at lære noget med udgangspunkt i egne forudsætninger og interesser og med egen indflydelse på processen

I både børnehuset og på skolen fylder disse to begreber meget i vores hverdag. Traditionelt vil man nok sige, at legen hovedsageligt hører til i børnehuset og læringen i skolen, men sådan ved vi godt, at det ikke er. Jeg er af den overbevisning, at både legen og læringen hænger mere sammen end, man traditionelt giver den lov til. Jeg ved, at de dygtige medarbejdere i både børnehuset og på skolen har sammen overbevisning og planlægger deres hverdag derefter, men kan man gøre det bedre og kan der være flere gevinster ved at lade begreberne smelte mere sammen, end vi allerede gør. I børnehuset er vi blevet mere nysgerrig på begreberne og er som en del af vores KIDS rapport, blevet mere opmærksomme på legen, læringen og ikke mindst de relationer, som der skabes i processen. På skolen oplever jeg, at lærerne er blevet mere opmærksomme på at bruge vores omgivelser, hallen i undervisningen og inddrage legen mere som en del af læringen.

Bliver vi bedre til at lege samtidigt med, at vi lærer - og lærer, samtidigt med, at vi leger, tror jeg også, at vi lærer hinanden bedre at kende og dermed styrker vi vores

fællesskaber. Stærke fællesskaber skaber stærke individer, hvilket er et af vores største ønsker for vores børn.

”Barnet blev voksne, da det holdt op med at lege” læste jeg engang – lad os håbe at vores børn aldrig holder op med at lege.

Fremtiden

Ser vi nærmere på de udfordringer, som ligger foran os – er det uden tvivl det faldende børnetal i Skive og ikke mindst i oplandet, som bør bekymre os. Derfor er det vigtigt, at vi sammen gør, hvad vi kan for at få nye forældre til at se vores vej. I bestyrelsen og medarbejdergruppen har vi arbejdet med udfordringen gennem de sidste år. Bestyrelsen har afholdt BUS – bestyrelsens udviklingssamtaler, hvor der er blevet afprøvet forskellige tiltag, som skal tiltrække nye familier f.eks. deltagelse på Durup Messe, ophængning af reklamesedler, åbne legestue, åbent hus, artikler i avisen. En samlet gevinst ved disse tiltag er at skabe en bevidsthed i Sallingboerne om vores eksistens. Folk tænker sjældent i hverdagen på, at deres børn skal flytte skole eller børnehus, men opstår der et behov, så kender de os, og måske er vi så heldige, at de melder deres børn ind i vores fællesskab.

I takt med affolkningen af Salling, har Skive kommune overtaget busruterne fra Midttrafik, som en del af en spareøvelse. Overtagelsen af busruterne kan få en stor konsekvens for vores elevers mulighed for at kunne komme til og fra skole specielt set i lyset af at vores busholdeplads er blevet sløjftet i planlægningen. Bestyrelsen og jeg ser med stor alvor på udviklingen, men tror, at vi kan finde en løsning med vores egne busser.

Endeligt vil jeg orientere om, at vi stadigvæk arbejder på at finde finansieringen til vores udendørs undervisningslokaler, traileren i skoven. Vi krydser fingre.

Tak

..til alle jer gode og fornuftige forældre, som vi samarbejder med. Det har stor betydning, at samarbejdet foregår med udsyn og respekt. Tak for jeres hjælp i hverdagen med rengøring, deltagelse på arbejdsdag, sponsordag, kage bagning, besøg osv.

..til jer i bestyrelsen – I gør et stort frivilligt stykke arbejde, som bemærkes i hverdagen. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer og mærke interesse og engagement.

..til alle vores samarbejdspartnere i lokalområdet og i kommunen.

..til Anja og Regnar, som vi har taget afsked med i løbet af året. Tak for deres engagement i skolen og børnehuset gennem årene. Vi ønsker det held og lykke i fremtiden.

..til Ejvind, som er vores nye tilsynsførende. Der er en fornøjelse at lære dig at kende. Du er friskolemand af hele dit hjerte – og vi er stolte over, at du kan genkende friskoleværdierne i vores fællesskab og vores måde at holde skolen på. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde.

..til verdens bedste og skønneste børn og uge. De går nemlig på Thise friskole og børnehus.

Den allerstørste TAK til alle ansatte – I er de sejeste og dygtigste, der findes.

I har leveret en blændende og enestående indsats.

Slutteligt en tak til bestyrelsesformanden, Mette som er min daglig kontakt til bestyrelsen. Tak for din støtte og hjælp – det betyder alverden med en formand, som deltager og tager ansvar i hverdagen.

April 2024

Skoleleder

Dan Otkjær